

Dokument 1 A

Prosatekst til Klyngerum

En dag i Klyngerummet

Klyngerummet ånder fred og ro, dagen er lige begyndt og familierne er taget af sted til skole og arbejde. På bordet ved sofaerne ligger dagens aviser, en morgenmand eller kvinde har hentet dem i Hallen.

Duften af morgenkaffe fylder rummet og tiltrækker et par hjemmegående pensionister, efterlønnere, opgaveskrivende eller andre, der har en hjemmedag. Nogle sætter sig i sofagruppen med udsigt til væksthuset. Skinner solen åbner de døren, så varme og blomsterduft kan strømme ind. Andre sætter sig ved langbordet med deres computer, fordi det kan være inspirerende at arbejde i et rum med andre.

Et lille fløjt oppefra, de ser op og vinker til en beboer, der er kommet ud fra sin lejlighed og bare vil hilse på vej til trappen ned og ud i verden. (Mikaels ide med den dobbelte højde, så boggruppen, der bor på to etager, hænger sammen)
De hjælper hinanden med at rydde op, måske ligger der lidt fra gårdsdagens aktiviteter, som nogen har glemt.
Så går dagen i gang og rummet overlades til de få, der bare har lyst til at læse avisen færdig, måske finde en ny bog i reolen.

Klyngerummet er bogrubbens stue og omdrejningspunkt. Med udsigt til væksthuset står sofagruppen i en hestesko, dejlige sofaer med farvestrålende puder og et stort bord. Længere inde i rummet et langbord med stole omkring, hvor man kan sidde og arbejde, spise sammen eller sludre
Der er en god opslagstavle med opslag, som har med klyngen at gøre, fx klyngeudflugt –biograftur dueslag/postkasser er nok i Hallen.

Der kunne være en opslagstavle til børnetegninger og et ophængssystem til billedophæng, så der ikke skal slås nye huller, når der skal nye billeder op.

Et par børn er syge igen og må blive hjemme, far og mor har brug for at gå på arbejde og så er det jo heldigt, at der er en hjemme i boggruppen, der gerne passer. Så er der dømt pandekager og varm kakao i Klyngerummet, hvor der er masser af brætspil og puslespil i reolen og måske har nogen sat en ny bog ud i fællesreolen,

som de kan sidde i sofaen og læse. Det bliver en dejlig dag, den går hurtigt og snart myldrer børn og voksne ind i huset efter en lang dag. Børnene finder hurtigt sammen med de andre børn og forsvinder ud i vejret eller ind i flexrummene.

Der er altid nogle af de voksne, der lige runder avisen i sofaen eller får sig en god snak inden de går ind i deres lejligheder.

Middagen er klar i cafeen og snart er der igen et mylder. Måske et par børn er så opslugte af deres leg eller projekter, at forældrene tager maden op i Klyngerummet fulgt af et par andre, der bare har lyst til at spise i deres lejlighed.

Ved sengetid forsvinder familierne ind for at bade og putte børn, andre kommer op fra cafeen mætte og tilfredse, for at drikke en kop aftenkaffe i Klyngerummet, andre ser TV Avis i (cafeen/tv rum?) og atter andre er trætte og trækker sig tilbage.